

SLEDEHONDEN

Een echt avontuur

Beleef het zelf...

André Veenstra is reeds vanaf zijn jeugd onder de indruk van de Siberische Husky's. Op zijn negentiende kwam hij na een vakantie in Canada met een nieuwe vriend, een Husky reu, thuis. Binnen korte tijd kwamen er meer honden. Ze groeven zijn tuintje overhoop en huilden de buurt wakker. André verhuisde van de stad naar het platteland, waar zijn dieren naar hartelust konden spelen...

TEKST: FLEURVAN DER LAAN • FOTO'S: MARIJKE BESSELINK EN ANGELIQUE HELDENS

Tien jaar later, in 1993, ontdekte hij de sledehondensport en begon hij de trekkracht en het uithoudingsvermogen van zijn honden te trainen. Dit was het begin van zijn carrière als musher (menner): in het

sneeuwloze Nederland neemt André deel aan de karrenwedstrijden.

En 's winters vertrekt hij voor een paar weken naar Oostenrijk, Italië of Zwitserland en staat hij daar op de hondenslee.

TOERTOCHTEN

Vorig jaar richtte André het bedrijf Lowlandpack op en organiseert hij in het sledehondenseizoen, dat loopt van oktober tot mei, toertochten door het Limburgse, op locatie of in de sneeuw.

De tocht begint bij de honden thuis: op de omheinde velden rond André's huis lopen inmiddels 23 Siberische Husky's. De meesten van hen worden ingezet in zijn team dat kan bestaan uit minimaal 4 en maximaal 14 honden. De oudere honden genieten van hun pensioen en scharrelen vrij rond op het terrein.

De deelnemers laden de honden in een speciaal hiervoor omgebouwde bus en rijden vervolgens naar het bos. Hier worden de honden 'gewaterd', van water voorzien, en ingespannen.

LENIGE LIJVEN

Het is fantastisch om de honden te zien springen van ongeduld. Ze laten hun wolvengehuil klinken wanneer bij hen, eenmaal in het bos, de trektuigjes (harnassen) worden omgedaan; ze weten daarmee dat ze





SIBERISCHE HUSKY

De Tsjoecksjen, een volk dat vanuit Azië naar Noordoost-Siberie vluchtte en zich vestigde bij de Anadyr rivier, brachten honden mee die direct afstamden van de wolf. Deze gedomesticeerde wolven werden voor de slee gespannen en gebruikt voor de jacht en visvangst. De Tsjoecksjen (chukchee) leefden geïsoleerd en kruisten hun honden nauwelijks met andere rassen. In 1908 introduceerde een Russische bonthandelaar deze honden in Alaska, waar men vanwege de Gold Rush een gebrek had aan transportmiddelen en uit tijdverdrijf wedstrijden met trekhonden organiseerde. Daar werden ze Siberische Husky's genoemd. Husky is een verbastering van Eski-mo, de oorspronkelijke bewoners van Alaska, en dus in feite een onjuiste benaming. Dit ras had eigenlijk Siberische Chukchy moeten heten.

spoedig mogen gaan! Nadat de honden zijn ingespannen en de musher op de kar is gaan staan, wordt de rem losgegooid en stuiven de honden het bospad op. Hun lenige lijven vormen één vloeiende, golvende lijn. Ze trekken de kar met zo'n snelheid voort dat je met wapperende haren door het bos vliegt en de modder om je oren spat. Wie dit spektakel te gedurfd lijkt, neemt de step met één of twee honden ervoor of rijdt mee op de vierwielige motorfiets, de quad, om de honden van afstand te bekijken en te fotograferen.

TEEFJES VOOROP

Na de inspanning worden de honden altijd beloond met aandacht. De deelnemers helpen mee met het uitspannen en geven de hijgende honden te drinken. En André weet van alles te vertellen over zijn dieren: waarom lo-

pen bijvoorbeeld de teefjes voorop en de reuen achterin het team? Waarom is de roedelleider niet per definitie een goede leidend hond? Wat eten de honden? De honden lopen vóór de kar en hoe kun je ze links- of rechtsaf laten slaan? Voor ieder die kennis wil maken met dit aparte hondenras, op een actieve manier ontspanning zoekt in de natuur of gewoon eens zijn feestje anders wil vieren, is dit zonder meer een geschikt dagje uit.

ZAKELIJKE HOND

De Siberische Husky bemoeit zich niet met de economie, maar hij heeft binnen zijn leefomgeving zijn zaken wél goed geregeld. Een groep honden bepaalt onderling wie de leider wordt. Als één van hen gewond raakt, wordt hij niet verstoten, maar door de andere honden van de roedel in de watten gelegd en beschermd. De hiërarchie

binnen een hondenroedel is zo goed geregeld, dat de mens daar werkelijk een voorbeeld aan kan nemen. Zakelijke ondernemingen, die de werkrelaties van hun personeel willen verbeteren, kunnen deelnemen aan een speciaal ontwikkeld trainings-

SLEDEHONDEN

BALTO EN TOGO

De Husky's onderscheidden zich van andere honden door hun snelheid en uithoudingsvermogen en raakten geliefd door hun prestaties tijdens de All Alaskan Sweepstake, een 650 kilometer lange race van Nome naar Candle en terug. Ze kregen pas wereldlijke faam toen er in de winter van 1925 een difterie-epidemie in Nome uitbrak en de Husky's werden ingezet om het serum uit Nenana, ruim 1000 km verderop, op te halen.

Balto, een van de honden van Leonard Seppala, die het serum in Nome bracht, werd betiteld als de held. Echter Togo, de beste leidershond, had deze onderscheiding moeten krijgen, maar die was onderweg losgebroken.

programma waarbij het evenwichtige gedrag van de honden als uitgangspunt wordt genomen. In de toekomst

wordt deze training uitgebreid tot een meerdaagse cursus en kan de deelnemer 'tussen de honden' overnachten.

SIBERISCHE BLOKHUT

De voorbereidingen voor de bouw van vier hutten, vervaardigd uit Siberisch hout, zijn in volle gang. Deze accommodatie biedt onderdak aan mensen die het 'hondenleven' meerdere dagen willen gadeslaan of aan wandelaars die op doorreis zijn. Eén van de blokhutten zal ook dienen als theorie- en ontmoetingsruimte voor bedrijven en particulieren. De hutten grenzen aan het speelveld van de honden, die op hun beurt trouwens vaak op een rij gaan zitten om de mens te bestuderen! Voor personen met een lichamelijke beperking zijn er in de verblijven geen obstakels. En ook kunnen zij gerust mee op de kar. De honden zien het verschil niet!



BELEEF HET ZELF!

Iedereen kent ze, die wolfachtige honden, met hun dubbele vachten schakerend van zwart-wit tot geelbruin. Met hun felblauwe of diepbruine ogen en spitse oren. Ze staan bekend als ondeugend en weglopers, en tijdens de rui leveren zij genoeg haar om een tapijt van te breien. Het zijn echt onafhankelijke, vrolijke dieren die het liefst in beweging zijn. Er is veel over dit ras geschreven en zij spelen een rol in films als 'Balto' en 'Snow dogs'. Maar toch ervaar je de opwindende en bewonderende pas écht zodra je zelf eens op de slee of op de kar hebt mogen staan! <



INFORMATIE

Voor meer informatie over het **Siberian Husky Racing Team Lowland Pack** of voor boekingen kunt u contact opnemen met André Veenstra, De Brentjes 79, 5984 NW Koningslust, tel.: 077-4650459 of 06-51206654, e-mail: info@lowland-pack.nl of kijk op www.lowland-pack.nl